

Als een schaduw zo snel.

Je bent vijf en schopt je benen uit je lijf
Je bent snel alles aan je beweegt
Je kunt klimmen, klauteren nee nooit ben je stijf
Je kunt rennen, springen jou lichaam is nooit leeg.

Vader en moeder zijn trots als een pauw
Zij willen mee maar voelen de jaren tellen
Zij waren graag nog zo snel als jou
Zij zullen zelf dat oordeel nooit vellen.

Jij gaat naar *LSC* de club van **blauw en wit**
Je ouders langs de lijn met trotse kreten
Weer denken ze, wat heeft hij pit
Ook zij zijn hun jeugd nog niet vergeten.

Zo was ik ook hoor je papa zeggen
Ik was een hele sterke back
Ik zal het mijn zoon eens uit gaan leggen
Ik weet precies hoe het moet ook al sta ik aan het hek.

Zoon wordt ouder, speelt nog steeds heel sterk
Hij speelt nog steeds in **blauw en wit**
De trots van pa die veel te snel een kerel werd
Die grote kerel zit nog steeds vol pit.

De jongen speelt nu in het eerste van zijn club
Zijn vader nog steeds langs de lange lijn
De vrouw van de jongen verwacht nu zelf haar eerste pup
Straks, denkt zijn vader, straks zal ik de opa zijn.

J. Bergmans
Grootzand 27 A
8601 AR SNEEK

